

# Decemberhistorier



Tine Olesen

*Af samme forfatter:*  
Mor - sidste udkald

# Decemberhistorier

**24 afsnit**

**Til højtlesning for børn**



Forlaget Peregrina

**Decemberhistorier**  
**24 afsnit**  
**Til højtlesning for børn**

© Forlaget Peregrina og Tine Olesen, 2013

1. udgave, 1. oplag, 2013

ISBN 978-87-995471-1-1

Omslagsdesign, vignetter og grafisk form: Tine Olesen  
Bogen er sat med Garamond 12 pkt.  
Forsidefoto: Jørn Berglund Nielsen

Trykt hos Scandinavian Book  
Printet in Denmark 2013

Bogens hjemmeside: decemberhistorier.dk

Alle rettigheder forbeholdes.  
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Advarsel og ansvarsfraskrivelse.  
Informationerne og opskrifterne i denne bog tilbydes i den forståelse, at de ikke indeholder videnskabelig, økonomisk eller anden form for professionel rådgivning. Selvom forfatteren har udvist store anstrengelser for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler. Alle de gengivne opskrifter er fra egen samling uden yderligere kildeangivelse.



Forlaget Peregrina  
Hjemmeside: peregrina.dk  
Mail: kontakt@peregrina.dk

# INDHOLD

INTRODUKTION		Side 8
JULEMÅNEDEN	1. December	Side 10
NISSER	2. December	Side 14
JULETRADITIONER	3. December	Side 18
JULEBAGNING	4. December	Side 22
JULEKALENDER	5. December	Side 26
JULEMANDEN	6. December	Side 30
MISTELTEN	7. December	Side 34
ADVENT	8. December	Side 38
JULEBRYG	9. December	Side 42
JULEKNAS	10. December	Side 46
JULEPYNT	11. December	Side 50
JULEØEN	12. December	Side 54
LUCIA	13. December	Side 58
JULEKORT	14. December	Side 62
JULEMARKED	15. December	Side 66
JULETRÆET	16. December	Side 70
JULESTJERNE	17. December	Side 74
JULEKRYBBE	18. December	Side 78
ENGLE	19. December	Side 82
JULEKONCERT	20. December	Side 86
SOLHVERV	21. December	Side 90
JULEMAD	22. December	Side 94
LILLEJULEAFTEN	23. December	Side 98
JULEAFTEN	24. December	Side 102

# INTRODUKTION

Decemberhistorier er fortællinger om fire børnefamiliers liv med børn i alderen 2-10 år.

I løbet af de 24 afsnit vil familierne og deres indbyrdes relationer blive afdækket.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i et tema, der er relevant for perioden op mod jul.

Historierne bliver fortalt fra børnehøjde og kommer samtidig omkring emner, der er aktuelle for børn i aldersgruppen.

Decemberhistorier giver indsigt i hverdagen og traditionerne i andre familier, samt tilskynder til videre samtale om dagens afsnit.

Fortællingerne foregår i et roligt tempo og er undervejs krydret med opskrifter på julebag og inspiration til masser af julehygge i tiden op mod jul.

Oplæsning af dagens afsnit vil tage omkring 5-10 minutter.

Mere om bogens personer findes på: [decemberhistorier.dk](http://decemberhistorier.dk).

**Bogen er velegnet til oplæsning for børn i alderen 3-10 år.**

I vil møde følgende familier:



## FAMILIEN MORTENSEN

Mette, mor 30 år.  
Martin, far 36 år.  
Malthe 5 år, går i børnehave.  
Asta 4 år, går i børnehave.



## FAMILIEN REVSBEK

Line, mor 37 år, skilt fra Niels.  
Niels, far 49 år, skilt fra Line  
Mikkel 9 år, går i 3. klasse.  
Laura 6 år, går i 0. klasse.



## FAMILIEN JENSEN

Rikke, mor 41 år.  
Jonas, far 34 år.  
Liva 3 år, går i børnehave.

Christian 19 år, Niels og Rikkens søn.



## FAMILIEN MØLLER

Christina, mor 43 år.  
Michael, far 44 år.  
Oliver 10 år, går i 4. klasse.  
Tobias 9 år, går i 3. klasse.  
Rasmus 9 år, går i 3. klasse.  
Emma 2 år, går i vuggestue.

# JULEMÅNEDEN

## 1. DECEMBER



### FAMILIEN MORTENSEN

Mette, mor	30 år.
Martin, far	36 år.
Malthe	5 år, går i børnehave.
Asta	4 år, går i børnehave.

Malthe var vågnet pludseligt. Han lå og kiggede op i mørket for at finde resten af sin drøm. Men det var ikke drømmen, han var vågnet ved, det var noget andet. Hvad var det nu. Der var et eller andet, noget helt specielt særligt ved i dag. Malthe prøvede at komme i tanke om det. Det var meget mørkt udenfor, men sådan var det jo om morgenen sent på året. Det var faktisk også mørkt, både når de tog af sted og kom hjem fra børnehaven, tænkte Malthe. Mørkt, sent på året, snart jul..., det var jo det, der var specielt for i dag, det var den 1. december. Lige med et kunne Malthe ikke komme hurtigt nok ud af sengen og ind til Asta. Han måtte altså ind og høre, hvad hun syntes, de skulle gøre. "Asta, Asta," kaldte Malthe. Asta på 4 år vågnede kun langsomt. Selvom Malthe med sine 5 år ind imellem følte sig en hel del ældre og større end sin lillesøster, ville han alligevel gerne høre, hvad Asta syntes, de skulle gøre, nu hvor det var den 1. december. Asta, satte sig lidt forvirret op i sengen, men blev hurtigt klar over situationen. "Ind til mor og far," sagde Asta myndigt, så der løb de straks ind. Far var der ikke, men mor lå der, og smilede til dem, da de kom ind. "Det er den 1. december i dag," jublede

Malthe og Asta, "tror du, der er kommet nissegaver til os i år." Mor smilede hemlighedsfuldt, "jaa, det tror jeg da, hvis I har været nogle søde børn. Kom her og få et morgenkram og så ned til far og høre om han har set en nisse"... "Jubii," jublede Asta og Malthe, gav mor et hurtigt knus og løb larmende ned af trapperne i det lille rækkehus. Far stod i køkkenet, der duftede af kaffe, og der var sat tallerkener frem. Han var som regel tidligt oppe. "Har nissen været her?" spurgte Malthe og Asta næsten i kor. "Rolig nu," svarede far med et smil. "Først skal vi have morgenmad, hvad vil I have?" Nogle gange syntes Malthe, at det var lidt irriterende, at voksne så tit snakkede om mad, når der var andre og vigtigere ting, de skulle. "Jeg vil gerne have risengrød," svarede Malthe, og det ville Asta også, for Asta ville næsten altid det samme som Malthe. "Det kan jeg altså ikke nå at lave til morgenmad, men I kan få havregrød med kanel og smørklat på," svarede far, og det ville de gerne have. Mor var også kommet ned i køkkenet, hun havde taget en badekåbe på. "Sikken en skøn start på julemåneden," sagde mor og pegede på bordet, hvor far var ved at dække morgenbord til dem alle sammen. Malthe syntes, det lød rigtig hyggeligt, så mens far gik i gang med at lave havregrøden, gik han og Asta ind i stuen. Der hang julestrømperne. Malthe og Asta stirrede på dem, "så har nissen altså været her," konstaterede Malthe stille. Det var tydeligt at se, at der var noget i, for de bulede ud på en lidt kantet og meget spændende måde. Der var skrevet på dem, der stod MALTHE og ASTA. De kunne sagtens læse deres egne navne, og det tog ikke lang tid, før de havde fået deres nissegaver op af julestrømperne. Malthe var hurtig, han fik lynhurtigt pakket sin gave ud, det var en lille snurretop. Asta sad stadig og sled lidt med papiret, der var klisteret sammen med et